



'Ik wil meepraten'. Het leven van een onverzettelijk meisje uit Avest.

Om het boek te bestellen maak je € 27 over op:

NL12 ASNB 0782 3779 20 t.n.v. MJB Hulshof, o.v.v. postadres en e-mailadres. Zodra het bedrag ontvangen is, verzend ik het boek.

208 pagina's, hardcover, full color, 17 x 24 cm, 65 afb. kleur en zwart-wit.

Categorie: historische biografie.

Uitgeverij Fagus, Aalten

Over het boek

Ik wil meepraten is het levensverhaal van Dora Hulshof-Nahuis. Zij werd geboren in 1926 op een boerderij in Avest, een buurtschap bij Beltrum in de Achterhoek, als zesde van tien kinderen. Haar ouders komen beiden uit een geslacht van agrariërs dat al eeuwen in Avest woont. Zij waren pioniers op net ontgonnen land en werkten dag en nacht. Het is in de eerste plaats het verhaal van een krachtige vrouw, daar zit een familieverhaal aan vast en vervolgens een streekbeschrijving.

In de eeuw die het leven van Dora omvat, zijn de leefomstandigheden drastisch gewijzigd. Ook veranderde Dora van woonplaats, via Zeddam en Zevenaar naar Arnhem. Wat niet veranderde zijn haar drijfveren, haar dromen, haar angsten, waar ze boos om werd en waarover verdrietig. Bestuderen van het verleden is een bron van zelfkennis. Dat maakt het verhaal interessant.

Aan de hand van interviews met haar moeder en mensen uit de omgeving van Dora, aangevuld met eigen ervaringen en historisch onderzoek, schetst Marian Hulshof een kleurrijk beeld waarin haar katholieke familie centraal staat.